

## ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΘΕΜΙΔΟΣ

### «Τα δικαιώματα εργαζόμενων - ποδοσφαιριστών της υπό εκκαθάριση ΠΑΕ»

Από τη στιγμή που μια ΠΑΕ τίθεται σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης και με δεδομένο ότι το ιδρυτικό της Σωματείο (Ερασιτεχνική) δεν αποκτά τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, Εφορία, ΙΚΑ, εργαζόμενους, αθλητές της και λοιπούς τρίτους, συνεργάτες της κλπ, αυτές οι απαιτήσεις των τελευταίων τί απογίνονται; Εξαλείφονται; Διαγράφονται; Ή διατηρούνται με κάποιον τρόπο;

Το ερώτημα αυτό δεν έχει καταρχήν αρνητική απάντηση αλλά ούτε είναι δυνατόν να λάβει και θετική πρόχειρα και χωρίς επιφυλάξεις. Το ζήτημα άλλοτε ρυθμίζεται ρητά από το νομοθέτη σύμφωνα με το άρθρο 118Α, παράγραφος 4 του Ν. 2725/1999 (όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 20 Ν. 3479/2006, ΦΕΚ Α 152/19.6.2006) «Ευθύνες διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα» όπου ορίζονται επί λέξει: «Οι Πρόεδροι των Δ.Σ., διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαρι-

στές των Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή σωματείων, που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το αντίστοιχο νομικό πρόσωπο για τα χρέη που αυτό δημιουργεί κατά το χρονικό διάστημα της θητείας τους».

Παρατηρείται λοιπόν, μετά και την πρόσφατη τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης, ότι πρόθεση του νομοθέτη είναι να εκλεί-



Γράφει η Πέννυ Απ. Κονιτσιώτη\*

ψουν φαινόμενα όπου φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν είτε διοικητικά είτε μετοχικά σε αθλητικές ομάδες-ΠΑΕ, και ως εκ της θέσεώς τους αυτής να μπορούν από τη μια πλευρά να «χρησιμοποιούν» το αξίωμά τους για την προσωπική τους επαγγελματική ανάπτυξη, εξέλιξη ή κύρος, από την άλλη όμως κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που εκ θέσεως έχουν αναλάβει να «προφασίζονται» ότι η ΠΑΕ αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις της και έτσι να αρνούνται την καταβολή των υπεσχημένων προς ποδοσφαιριστές, εργαζόμενους, Εφορία, ΙΚΑ κλπ.

Στην περίπτωση λοιπόν που η ΠΑΕ καταστεί σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης και εφόσον δεν διαθέτει δικά της περιουσιακά στοιχεία, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία εκκρεμούν ανεξόφλητες οφειλές μπορούν πλέον να στραφούν μόνον κατά των ανωτέρω διευθυντών, διαχειριστών κλπ της υπό εκκαθάριση ΠΑΕ, οι οποίοι διατηρούσαν την ιδιότητα του εργοδότη κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης θητείας τους, με την υποβολή Αγωγής και/ή Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων για συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους ενώπιον των Αστικών-Πολιτικών Δικαστηρίων της χώρας.

Επομένως, οι αθλητές, και κυρίως οι Έλληνες, στο τέλος της ημέρας εξομοιώνονται με τους εργαζόμενους μια επιχείρησης και ως τέτοιοι δικαιούνται να απαιτήσουν από τον εργοδότη τους «την απόδοση της ωφέλειας, την οποία ο τελευταίος αποκόμισε, από την παρασχεθείσα εργασία και η οποία συνίσταται στο χρηματικό αντάλλαγμα, το οποίο θα κατέβαλλε για την ίδια εργασία σε άλλο μισθωτό, διαθέτοντας τα ίδια επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες, που θα απασχολείτο με έγκυρη σύμβαση». Σε κάθε δε περίπτωση να διεκδικήσουν τα χρηματικά ποσά που ο εργοδότης τους, υπό τη βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού (904 ΑΚ), τα απέλαβε και δεν τους τα απέδωσε κατά την αντίστοιχη διαχειριστική του θητεία στην ΠΑΕ.

\*Δικηγόρος MSc, pennykonitsioti@gmail.com

# Κιτρινωπά

## Γαλατάκι η βαζέλα, οδοντογλυφίδες ο θρήνος και “τρακαρίσματα” στην ΕΠΟ

▶ Πρώτο τραπέζι πίστα στα ΚΙΤΡΙΝΩΠΑ σας έχω σήμερα ΑΕΚάρες μου και είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που όλες τις παραγράφους παρακάτω θα τις αφιερώσω στους... λατρεμένους μου! Ναι, βρε αυτούς τους “απαταϊώνιους”... Καλά, για τη βαζέλα δεν μπορείς να πεις και πολλά, καθότι έχει κάτσει σε μια γωνιά της λεωφόρου Αλεξάνδρας και πίνει ήσυχα το... γαλατάκι της, έως ότου να της στερέψει και αυτό.

▶ Με τους γαύρους από την άλλη δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις... Μιλάμε οι τύποι εκατοσαν και έμαθαν μέχρι και τον Καλογέρι για να ρίξουν τη... λάσπη τους. Ήταν... βαριά η καζούρα με τον ΟΠΑΠ και είπαν να μας επιτεθούν με... οδοντογλυφίδες (εδώ γελάμε). Δεν μασάμε πλέον ερυθρόδερμα όντα και ξεκαθαρίζουμε την κατάσταση από νωρίς. Ο διαιτητής Βάτσιος που... έσφαξε λόγω βλακειάς την ΑΕΚ έκανε την πατάτα του και με το δελτίο του Καλογέρι, αλλά η παρεξήγηση λύθηκε και με υπογραφές. Όποτε ψάξτε για άλλους τρόπους...

▶ Επίσης, επιστρατεύσατε τις στρατιές με τους... χρηματοδοτούμενους για να γράφουν ότι ο διαιτητής του αγώνα με τον Ηλυσιακό είναι ΑΕΚάρα και τέτοια. Πάλι... φάσκελο όμως αφού την Κυριακή στο ΟΑΚΑ πιο 50-50 δεν υπήρχε. Μου φαίνεται πως έχετε χάσει το ταλέντο στη διαφθορά και την ίντριγκα... Τι έγινε; Άφησε ο Σωκράτης μόνο του τον Βαγγέλα και πελάγωσε ο... μικρός μάλλον.

▶ Σας σιχαίνομαι, όμως μου φτιάχνετε την καθημερινότητα όσο ασχολείστε με την ΑΕΚ... Σας ευχαριστώ ειλικρινά που με τη ξεκάθαρη... διάρροια που

σας έχει πιάσει με βγάζετε από τα... χαμηλά της Γ' Εθνικής.

▶ Πάμε και στην ελληνική... θέα. Την ΕΠΟ έχω κατά νου αυτή την... οπτασία που ζηλεύουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Οι καρεκλοκένταυροι εκεί μέσα αντί να κρύψουν την ξεφτίλα και το δημοσιοϋπαλληλική δημοσιοποιούν τις... κοτσάνες τους για να γελάει η οικουμένη. Δεν έκατσα να ασχοληθώ με το παιδί μου, αλλά οι απίθανοι που λέει και η... παικτάρια του θρήνου, Γκόνιας, κατάφεραν στο κύπελλο Γ' Εθνικής να... σταυρώσουν τους χαμένους με τους νικητές και τους νικητές με κάτι... τριτοξάδερφα του Σαρρή, ώστε στην τελική κανείς να μην θέλει να νικήσει αυτά τα ματς.

▶ Κάποιοι, λοιπόν, κυρίως ερυθρόλευκων πεποιθήσεων, μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα για την τριπλή συμμαχία Μελισσανίδη, Σαββίδη και Αλαφούζου με απότερο σκοπό την αποκαθήλωση του ΟΣΦΠ...

▶ Πρώτον με τον πρίγκιπα Αλ Αφούζ δεν ασχολείται κανείς, άρα άκυρο... Τώρα αν ο πρόεδρος μαζί με τον Σαββίδη αποφασίσουν να κάνουν κάτι τέτοιο ο Θεός να τους έχει καλά και την



-Τί τρώμε σήμερα μανά;  
-Γαύρο αγόρι μου...

ευλογία μας, αλλά όχι ως προς τους Μαρινάκηδες, σιγά τα ωά...

▶ Η ρίζα του κακού είναι η ΕΠΟ... Ναι, αυτή που επί Γκαγκάτση με ρουφιανιές τρίτων “έκλεβε” πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, αυτή που στις συνομιλίες της ΕΥΠ για τα στημένα παιχνίδια έκλεισε τα αυτιά και... άπλωσε να καλύψει με τις πλάτες της κατηγορούμενους που συνεχίζουν να... βόσκουν γύρω μας. Όλη η βρωμιά βρίσκεται επί της Αστροναυτών κύριοι και όποιος μάγκας πάει να τους κάνει φύλλο και φτερό εκεί μέσα θα είναι άξιος να του στηθεί άγαλμα.

▶ Να γράψουμε όμως και για την ομάδα μας... Εντάξει, οι εμφανίσεις δεν εντυπωσιάζουν και ο Δέλλας είναι αδιανόητο σε 6-7 παιχνίδια να γίνει ο Φέργκιουσον. Υπομονή... Το σύνολο είναι φτιαγμένο για να... διαλυθεί και στους εναπομείναντες, που θα ξέρουν που παίζουν θα προστεθούν τα “μπαμ” του Μελισσανίδη.

▶ Στο... κλείσιμο του προγράμματος στα ΚΙΤΡΙΝΩΠΑ θέλω να στείλω ένα μηνυματάκι στους κομπλεξικούς ΑΕΚάρες. Σε όλους αυτούς λοιπόν που... κόβουν πράσινη μπάλα για καρπούζι έχω να γράψω πως οφείλουν να ελαττώσουν τα κόμπλεξ τους και να καταλάβουν ότι παίζουμε Γ' Εθνική και αυτοί που επιλέχθηκαν να στελεχώσουν την ομάδα δεν είδαν φως και μπήκαν όπως συνέβαινε στο πρόσφατο παρελθόν. Τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκεί να ενστερνιστούμε το γεγονός ότι προχωράμε βήμα – βήμα...

▶ Ραντεβού το επόμενο Σάββατο, σταθερά στον ΔΙΚΕΦΑΛΟ!