

ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΘΕΜΙΔΟΣ

Οι προσφυγές παικτών και η δικαιοδοσία της ΦΙΦΑ

Ο ημεδαπός αθλητής (εν προκειμένω ο Έλληνας), σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των οφειλομένων του, δεδουλευμένων μισθών, δόσεων συμβολαίου, πριμ συμμετοχών κλπ από την ΠΑΕ στην οποία ανήκει, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ (ΠΕΕΟΔ) και να ζητήσει τη λύση του Συμβολαίου του, την καταβολή των δεδουλευμένων του και ενδεχομένως αποζημίωση σε βάρος της ΠΑΕ, ενώ σε περίπτωση Έφεσης αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς είναι το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ.

Για τη μη καταβολή των μισθών του και των πριμ συμμετοχών που του αναλογούν, δικαίωμα προσφυγής έχει μετά την πάροδο 2 μηνών, ενώ για τη μη καταβολή των δόσεων συμβολαίου του μετά την πάροδο 30 ημερών από την ημερομηνία



Γράφει η Πέννυ Απ. Κονιτσιώτη*

της αντίστοιχης υποχρέωσης καταβολής (Άρθρο 14 του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ).

Ο αλλοδαπός (για την Ελλάδα), ή ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που παρέχει τις υπηρεσίες του σε ομάδα του εξωτερικού, έχει τις ίδιες δυνατότητες με τον ημεδαπό ή λόγω της ιδιότητάς του ως αλλοδαπού για τη χώρα στην οποία εργάζεται

του παρέχονται επιπλέον δικαιώματα δικαιοδοτικής προστασίας από την αθλητική νομοθεσία; Καταρχήν, θα πρέπει κανείς να αναζητήσει τί έχει συμφωνηθεί στο υπογεγραμμένο συμβόλαιο μεταξύ της ομάδας και του ποδοσφαιριστή όπου συνήθως ορίζεται ποιο αθλητικό δικαστήριο θα επιλύσει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει κατά τη διάρκεια ισχύος του. Στην Ελλάδα ειδικά τα επαγγελματικά συμβόλαια της Super League ορίζουν εκ των προτέρων ότι «κάθε διαφορά μεταξύ των μερών επιλύεται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών και σε δεύτερο βαθμό από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ».

Αυτό σημαίνει ότι οιοσδήποτε ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα, είτε ημεδαπός, είτε αλλοδαπός, καταρχήν θα πρέπει να προσφύγει ενώπιον των ελληνικών αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων για τη διεκδίκηση τόσο της λύσης του συμβολαίου όσο και των οικονομικών απαιτήσεών του κατά της ΠΑΕ. Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχει ρητή αναφορά-πρόβλεψη στο συμβόλαιο σχετικά με τη δικαιοδοσία, ή και ανεξάρτητα από αυτό, η FIFA παρέχει τη δυνατότητα στους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές να προσφύγουν αυτοτελώς ενώπιον των αρμοδίων δικαιοδοτικών της οργάνων και να ζητήσουν από εκείνα την παροχή δικαστικής προστασίας σχετικά με τις εκκρεμείς οφειλές της ομάδας απέναντί τους, καθόσον η διαφορά ενέχει «διεθνή διάσταση» (Άρθρο 22 του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της FIFA). Μπορεί λοιπόν ο αλλοδαπός ποδοσφαιριστής ή ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που παρέχει τις υπηρεσίες σε ομάδα του εξωτερικού να προσφύγει ενώπιον του Συμβουλίου Επίλυσης Διαφορών (ΣΕΔ/ΔΡΚ) της FIFA, και σε περίπτωση Έφεσης σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (ΔΑΔ-CAS).

*Δικηγόρος MSc E-mail: pennykonitsioti@gmail.com

Η «λύσσα» τους έχει εξήγηση



Του Σταύρου Καζαντζόγλου

Τελικά, είναι ωραίο αυτό το συναίσθημα. Ελειψε πολύ από την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, με την ελεύθερη πτώση στο κενό που αναγκάστηκε να κάνει η ομάδα. Ήταν η χειρότερη εξέλιξη για την Ένωση, το μέγιστο κατάντημα να χάνει το ειδικό βάρος της. Είναι γεγονός, πως επιχειρήθηκε

βίαια αλλοίωση του dna, του χαρακτήρα αυτής της ομάδας. Εφτασε να πηγαίνει σε ντέρμπι και να είναι «ικανοποιημένη» από μια τιμητική ήττα. Ανεπίτρεπτο για την ιστορία της.

Όλα αυτά αλλάζουν. Και αυτό είναι κάτι που αντιλαμβάνεται ο καθένας από την καθημερινότητα. Η «ΑΕΚ της Γ' Εθνικής» απασχολεί περισσότερο τους παραδοσιακούς αντιπάλους της από τα τελευταία μίζερα χρόνια. Οι επιθέσεις, έμμεσες ή άμεσες προς τον Μελισσανίδη, είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Επιχειρούν να θυμηθούν τι έκανε όταν βρισκόταν στον Ιωνικό, να ψάξουν τη συμφωνία για τον ΟΠΑΠ, ακόμα

και τα φύλλα αγώνα των ματς της ΑΕΚ.

Σε πρώτη φάση αυτό προκαλεί εκνευρισμό. «Τι θέλουν και ασχολούνται μαζί μας; Τι φοβούνται; Η ΑΕΚ είναι στην Γ' Εθνική και αργεί ακόμα η μέρα που θα συναντηθούμε. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους», όπως έλεγε πρόσφατα και ο Μελισσανίδης. Αλλά από

την άλλη, έχει μια γλύκα. Είναι ωραίο να νιώθει ο Ένωσίτης, πως τον υπολογίζουν. Πως τον τρέμουν. Γιατί πολύ απλά, αντιλαμβάνονται πως οι μέρες της αφθονίας τους ολοκληρώνονται.

Η ΑΕΚ αλλάζει. Στηρίζεται στα πόδια της, σε υγιείς βάσεις, είναι ενωμένη σε όλα τα επίπεδα. Καταλαβαίνουν πως εάν ξεκινήσουν τα έργα για το νέο γήπεδο, θα σηματοδοτηθεί η απογείωση της. Και τότε δεν θα μπορούν να συνεχί-

σουν το πάρτι που έχουν στήσει εδώ και χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα χάσουν τα πολλά και σίγουρα λεφτά που εξασφάλιζαν κάθε χρόνο παίζοντας στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Αρα, είναι εύλογη η «λύσσα» που τους έχει πιάσει. Είναι κατανοητό για ποιο λόγο τα περισσότερα νον πείπερ που συγγράφονται στο λιμάνι, δεν αφορούν τον ΠΑΟ ή τον ΠΑΟΚ, αλλά την ΑΕΚ. Και είναι βέβαιο, πως όσο περνά ο καιρός και βλέπουν την ΑΕΚ να στέκεται στα πόδια της θα επιχειρήσουν να θέσουν τρικλοποδιές. Να δημιουργήσουν προβλήματα, να κάνουν ζημιές.

Η μοναδική δικλείδα ασφαλείας που διατηρεί η ΑΕΚ και δεν πρέπει να την απολέσει για κανένα λόγο είναι η ενότητα της. Τα περισσότερα διαρκείας από κάθε άλλη ομάδα, το οικογενειακό κλίμα στο γήπεδο, ο παροξυσμός του κόσμου γύρω από τη νέα προσπάθεια και την προοπτική του γηπέδου, είναι τεράστια κέρδη. Κατακτήσεις που δεν πρέπει να ξοδέψει η ΑΕΚ. Εάν καταφέρει να διατηρήσει τη συσπείρωση στο μέγιστο βαθμό, τότε ουδείς μπορεί να τους αντιμετωπίσει.



Η δική μας ΑΕΚ δεν χάνει ΠΟΤΕ!

Οι μέρες που διανύουμε σαν Ένωσίτες είναι αναμφισβήτητα οι πιο δύσκολες που μπορεί να βιώσει ένας φίλος οποιασδήποτε ομάδας. Ειδικά όμως ο οπαδός της ΑΕΚ βιώνει τούτη την περίοδο ότι πιο άσχημο αφού είδε την ομάδα του να υποβιβάζεται αγωνιστικά (χάρη στα θαύματα της Σούπερ Λίγκας) στην Β' και έπειτα να φτάνει έως την Γ' για να αποκτήσει προοπτική και διοίκηση που μπορεί να την απογειώσει...

Ο πόνος μεγαλώνει ότι είναι αποδεδειγμένο σε όλους πως οι μόνοι που δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για όσα συμβαίνουν στο σύλλογο είναι οι φίλοι της ομάδας που πάντα τη στήριζαν και ήταν δίπλα της χωρίς να απαιτούν ανταλλάγματα, προσφέροντας απλά και ειλικρινά την αγάπη τους.

Και φτάνουμε στο σήμερα, στο τώρα, για να βλέπουμε 25.000 και 15.000 οπαδούς - φίλους της ΑΕΚ σε κάθε ματς στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα (και να βάζονται στην πιο όμορφη διχρωμία -την κιτρινόμαυρη- όλα τα γήπεδα στα οποία αγωνίζεται) για να εμπεδώσουμε κι εμείς αλλά και οι αλλόθρησκοι το μότο ζωής όλων των Ένωσιτών: Η δική μας ΑΕΚ δεν χάνει ΠΟΤΕ! Τόσο απλά...

Η προοπτική που δημιουργεί η παρουσία του Δημήτρη Μελισσανίδη και ταυτόχρονα η διαφαινόμενη δημιουργία του νέου μας "σπιτιού" στην Νέα Φιλαδέλφεια προκαλούν δικαιολογημένη αισιοδοξία και ταυτόχρονα φόβο και πανικό στους αντιπάλους μας που ήδη ασχολούνται σε μόνιμη βάση με την ΑΕΚ. Τόσα πρωτοσέλιδα για την Ένωση σε ερυθρόλευκων αποχρώσεων εφημερίδες δεν έχουμε ξαναδημιουργηθεί στο παρελθόν.

Όλα αυτά μαζί έχουν προκαλέσει και απίστευτη ευφορία στις τάξεις των οπαδών της ΑΕΚ που διαπιστώ-

νουν πως μπορεί να... μάτωσε η καρδιά τους, να βίωσαν απίστευτο πόνο και να είναι υποχρεωμένοι να ζουν τα... σκ@τ@ για δυο τουλάχιστον χρόνια, όμως τα καλύτερα έρχονται!

Στο αγωνιστικό κομμάτι όλοι πρέπει να εμπεδώσουμε πως η ομάδα που αγωνίζεται και σαφέστατα έχει τεράστια διαφορά με όλες τις υπόλοιπες της κατηγορίας, αποτελεί ένα γκρουπ παικτών που συγκροτήθηκε (σε ό,τι αφορά στην πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών) για μία χρήση κάτι απόλυτα λογικό. Κι όμως ο Τραϊανός Δέλλας έχει καταφέρει να αποδείξει πως έχει όλα όσα χρειάζονται για να εξελιχθεί σε σούπερ κούτς. Διότι προσφέρει μια επιθετική ομάδα (που δημιουργεί παντοιοτρόπως, απ' τα άκρα, απ' τον άξονα και από σημεία) που γνωρίζει άριστα το κομμάτι της τακτικής κάτι απόλυτα σημαντικό.

Όμως αυτόν δεν αλλάζει ότι πρόκειται για ομάδα μίας χρήσης. Και το γνωρίζουν καλά και όλοι στην ΑΕΚ με πρώτο και καλύτερο τον Νίκο Λυμπερόπουλος που είναι στο 70% έτοιμος για τη νέα σεζόν σχετικά με τα πρόσωπα που θα έρθουν στην ομάδα. Προγραμματισμός, μία λέξη που έχει όλη την ουσία για όποια κατηγορία βρίσκεται η



Του Γιώργου Τσακίρη

ομάδα.

ΥΓ1: Ενα μεγάλο μπράβο, ευχαριστώ και μια βαθιά υπόκλιση είναι λίγα για να αναδειχθεί η προσφορά και η συμμετοχή του κόσμου της ΑΕΚ. Κάποτε θα μας καταλάβουν και δεν θα μας καταλάβουν ποτέ!

ΥΓ2: Περιμένουμε όλοι την αποκατάσταση της πραγματικότητας με την άνοδο του τμήματος μπάσκετ στην Α1 που αποτελεί τεράστιο πόνο για όλους μας. Και η ΑΕΚ της καρδιάς μας γεμίζει υπερηφάνεια ξανά, όπως παλιά στο «Μόσχος».