

Τα προνόμια του Ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου στην υπό σύσταση ΠΑΕ

Για να γίνει η σύσταση μιας ΠΑΕ από το ένα Αθλητικό Σωματείο, θα πρέπει να προηγηθεί η κατάρτιση Καταστατικού δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, όπως ισχύει για όλες τις ανώνυμες εταιρείες. Ειδικά η ΠΑΕ θα πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία της την επωνυμία του ιδρυτικού Αθλητικού της Σωματείου και να χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ως σήμα της το έμβλημα καθώς και τα διακριτικά γνωρίσματα της εμφάνισής του για τους αγώνες της ομάδας της.

Η ΠΑΕ θα έχει τη με οιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση του σήματος και του διακριτικού τίτλου του Σωματείου, χωρίς όμως να περιορίζει τα ίδια δικαιώματα του σωματείου στον τίτλο, στο έμβλημα, στο σήμα και στα διακριτικά εμφάνισης που εξακολουθούν να ανήκουν σε αυτό και χρησιμοποιούνται ελεύθερα από το ίδιο σε όλα τα υπόλοιπα τμήματά του. Άλλωστε (αρ. 71, ν. 2725/1999) «η χρήση της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρίσματων του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου ως στοιχείου της επωνυμίας της εταιρείας, θεωρείται αυτοδικαίως με τη σύσταση της εταιρείας ως εισφορά σε είδος και αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό της εταιρείας Αθλητικό Σωματείο, διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της εταιρείας και άλλα αθλητικά τμήματα, πέραν αυτού του ποδοσφαίρου».

Γράφει η Πέννυ Απ. Κονιτσιώτη*

Απομένως, για τη χρήση του σήματος του Σωματείου, η ΠΑΕ οφείλει να του παραδώσει ως αντάλλαγμα ονομαστικές της μετοχές και μάλιστα προνομιούχες και αμεταβίβαστες, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της, ποσοστό που θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητο και σε κάθε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τα προνόμια που απολαμβάνει εκ του νόμου το ιδρυτικό Σωματείου συνίστανται: α) στην απόληψη προ των κοινών μετοχών του πρώτου μερίσματος της εταιρικής χρήσης και στην προνομιακή απόδοση του αναλογούντος σε αυτό κεφαλαίου που τυχόν θα προκύψει από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας, σε περίπτωση λύσης αυτής, καθώς και β) στην απόληψη σταθερού ποσοστού 10% των καθαρών εισπράξεων της ΠΑΕ από τους εντός έδρας αγώνες της.

Η ΠΑΕ δεν μπορεί να αποκτήσει η ίδια αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα η αθλητική νομοθεσία (αρ. 67 ν. 2725/1999) απαγορεύει ρητά και την εισφορά από το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο στην ΠΑΕ της χρήσης των τυχόν ιδιόκτητων αθλητικών του εγκαταστάσεων ως εισφορά σε είδος στο μετοχικό της κεφάλαιο. Υποχρεούται βέβαια να παραχωρήσει στην ΠΑΕ τις αθλητικές του εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών συμμετοχής της ομάδας της σε επίσημες ή φιλικές διοργανώσεις, καθώς και όλων των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας των ποδοσφαιριστών της, όμως αυτό μπορεί να γίνει μόνον έναντι ανταλλαγμάτων, με τη μορφή μίσθωσης, με ένα ποσό που ισούται με το εκάστοτε ισχύον ποσοστό μισθώματος για τη χρήση των εθνικών γυμναστηρίων.

Το γήπεδο θα γίνει, όποιοι αν δημιουργήσουν

Τη μία το παίρνει εργολαβία ο γνωστός Γεώργιος Καρατζαφέρης. Φοβερός και τρομερός πολιτικός, που ψάχνει στηρίγματα μπασ και βρει ξανά την ψήφο του και του ανοίξει ο δρόμος προς τη Βουλή (τόσοι και τόσοι έχουν συσσωρευτεί εκεί τα τελευταία χρόνια), αποφάσισε να θυμηθεί το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Μετά ήρθαν τα νον πέιπερ που μοιράζονταν αφειδώς σε «ερθρόλευκες» εφημερίδες ώστε να αναδείξουν ιστορίες από τον καιρό που ο Μελισσανίδης είχε τη διοίκηση του Ιωνικού.

Μετά ήρθε ο γνωστός και άνευ περισσότερο σχολίων, κ. Γαβαθιώτης.

Από το παρεάκι δεν θα μπορούσε να λείψει ο γνωστός και ως σύζυγος της Ντόρας, κ. Ισίδωρος Κούβελος.

Και στα μέσα της εβδομάδας, ήρθαν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι που νόμισαν ότι σηκώνουν την παντιέρα της επανάστασης αναρωτώμενοι που θα βλέπουν βόλει και γιατί δεν κατασκευάζει το γήπεδο το κράτος!

Όλα αυτά, έχουν συμβεί μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Από τη μέρα που ο Μελισσανίδης μπήκε μπροστά και εμφάνισε το όραμα για την ΑΕΚ που θα μεγαλώσει και θα γίνει ξανά αυτή που θέλει ο κόσμος της. Που εμφάνισε την προοπτική και τον δρόμο που θα



Του Σταύρου Καζαντζόγλου

βαδίσασαν σουν έλαμβανε ΑΕΚ, τηρίεσε μόνο την προχώρηση

Προσδεθείτε, απογειώστε

Αυτό που ζούμε τους τελευταίους μήνες δεν έχει προηγούμενο. Η μιζέρια της περιστήν ΑΕΚ της... Super League, με τους παράγοντες μαριονέτες, τους επενδυτές – φαντάσματα, τους προβληματικούς παίκτες που ζούσαν μέσα σε ένα ελαττωματικό περιβάλλον, αλλά και τον διχασμένο κόσμο ανήκουν στο παρελθόν. Όχι στο μακρινό. Πολύ πρόσφατο είναι και καλά θα κάνουμε να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Για να μην ξαναζήσουμε παρόμοιες καταστάσεις.

Βέβαια πλέον στην εποχή της «αναγέννησης», υπάρχει μία τεράστια διαφορά. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς. Τόσο για την οικονομική όσο και για τη διοικητική σταθερότητα και ευημερία. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι αυτός που ανέλαβε το ρίσκο και το κόστος του total restart (από τη Γ' εθνική και όχι τη Football League) και ο κόσμος που περίμενε απλά ένα νεύμα του, απλά ακολούθησε. Μπορεί κάποιοι να το έκαναν διστακτικά στην αρχή, όμως τώρα ακόμα και ο... άπιστος Θωμάς, ξέρει πως η ΑΕΚ ετοιμάζεται για εκτόξευση. Σε όλα τα επίπεδα.

Αγωνιστικά να με... συμπαθάτε, αλλά δε θα πανηγυρίζω παραπάνω από τη στιγμή που μπαίνει το γκολ εις βάρος του κάθε... χωριού



Του Σταύρου Βούλγαρη*

κοί είρησαν πους επαγγελματίες παλούν Θα πιουργεί Βλέπε τικό πρόχρονο στερεό Βλέπε

στο δέλφινο που έπεισε και προσέρχεται